



Stamtavle  
for  
Fredsbjerg  
slægten

## S T A M T A V L E

Omkring 1499, da Iver Munk var biskop i Ribe, magede han det således, at hans broder, Mogens Munk fik Herregården "Volstrup" i Hjerm herred. Mogens Munk, der var rigsdommer, optrådte med stor myndighed og skrev sig selv som herre til "Volstrup".

Omkring 1540 gav Mogens Munk sin uægte søn, våbensvend Espen tinglyst skøde på "Vasehuset" med et tilliggende på 10 tdr. land af Volstrups jord til evig arv og eje for sig og efterkommere.

I Hjerm gamle kirke læser man på gravstenen over Mogens Munk: "

HER LIGGER BEGRAFVEN ERLIG OG VELBYRDIG MAND MOGENS MUNK  
TIL OLSTRUP MEDT 6 SINE BØRN SOM ER MATTIS, TRE SØNNER, SOM  
HEDE ALLE HERUG (HARTVIG) - ANE MAGDALENE - ANNO DOMINI 1558  
THES 3 DAG DECEMB. DØDE HAN. GUD NÅDE DEM ALLE.

Mogens Munks søn, Espen, blev gift med en af fru Munks terner, som hed Mette Katrine. Deres førstefødte blev opkaldt efter Mogens Munk og fik navnet Mogens.

Siden den tid og indtil 1860 skiftede disse to navne regelmæssigt - Espen og Mogens. Navnet Mogensen fortsattes fremdeles, og slægten bor nu i Bjært ved Vinderup station.

I 60'erne var en mand af slægten Mogensen kromand i Hjerm gamle kro, hvor han tjente sig en formue, hvorefter han rejste til København. Her døde han som en meget velhavende mand.

Som tiden gik og slægt afløsete slægt, forfaldt Vasehusets 10 tdr. jord, og da Christian Linde blev herre på Volstrup ca 1680, lagde han uden videre jorden under Volstrup igen og lod den opdyrke. Vasehuset ligger der endnu med kun et lille stykke havejord.

Da en senere ejer af Volstrup ville sælge huset, kunne han ikke give skøde derpå i henhold til Mogens Munks bestemmelse.

Hermed er den historiske indledning gjort, og den påfølgende slægtstavle

vil bevise, at undertegnede nedstammer fra rigsdommer Mogens Munk på kvindesiden.

Da enkelte datoer i krikebøgerne er ulæselige, er de undladt.

+

Mogens Espersens søn, Esper Mogensen fra Vasehuset på Volstrup mark i Hjerm sogn giftede Ingeborg Petersdatter af "Nygaard" i Skotterup i Hjerm. I ægteskabet fødtes 1777 en datter ved navn Ane Kjerstine Espersdatter.

Denne datter blev gift 1803 med Henrik Pedersen, født 1769, søn af Peder Meldahl i Fausing ved Struer og hustru Mette Kjerstine Jensdatter. Henrik Pedersen fik ved giftemålet Nygaard i Hjerm. Der var flere børn i ægteskabet, men den 25. august 1816 fødtes en datter, som fik navnet, Inger Hedevig Katrine Henriksdatter (død 31. december 1899).

Denne datter blev i 1838 gift med Peder Christian Davidsen født 6. oktober 1808 - død 22. december 1898. Han var søn af David Pedersen, født 1768 i Dunkhus i Handbjerg og gift med Mariane Nielsdatter, født 1788 som datter af Niels Chresten Hedegaard i Handbjerg.

Peder Christian Davidsen lærte i sine unge dage skomagerprofessionen men tjente senere som karl på landet for en løn af 4 rigsdaler om året. Ved giftermålet med Inger Hedevig fik de ved gode menneskers hjælp købt ejendommen "Nørhedehus" i Hjerm sogn nær herregården Volstrup. Peter Christian Davidsen var altid stolt af at være født samme dag og år som Kong Frederik d. 7. og at han havde ligget sammen med kongen som kastelsjæger.

Skomageriet dyrkede han til han var over 70 år. I denne høje alder løb han ofte om sommeren, når de andre sov til middag, turen til Holstebro efter et stykke læder til såler. Det var 4 mil frem og tilbage.

I ægteskabet var der 8 sønner og en datter, som alle har fulgt deres gamle forældre til graven. Børnenes navne er:

Henrik Pedersen,	født	7. december	1836	- død i	Hjerm
Jens Pedersen,	født	4. juni	1840	- død i	Struer
Thomas Pedersen,	født	2. juli	1842	- død i	Hjerm

Laust Pedersen, født 31. december 1847 - død i Hjerm  
Chresten Pedersen, født 2. maj 1849 - død i Hjerm 30. marts 1931  
 Kjerstine Pedersen, født 28. maj 1852 - død i Hjerm 23. november 1923  
 Anders Pedersen, født 13. marts 1853 - død i Hjerm  
 Jens Peder Pedersen, født 19. april 1855 - død i Hjerm  
 Andreas Pedersen, født 8. februar 1858 - død i Holstebro

Alle brødrene har været gift og har sat ialt 43 børn i verden. Datteren har været ugift.

Henrik Pedersen kom ved giftermålet i besiddelse af Nygaard i Hjerm

Sønnen Chresten Pedersen fødtes d. 2. maj 1849 i "Nørhedehus" i Hjerm.

Han tjente først som karl, blev derefter fisker og senere gartner. Den 29. september 1871 blev han gift med Ane Dorthea Jørgensen, født d. 8. februar 1848 som datter af Jørgen Kofod Kristensen, født 1817 i Ransbjerg i Handbjerg og hustru Mette Katrine Christensen, født 27. oktober 1814 på gården "Arlund" i Mejrup ved Holstebro.

Jørgen Kofod Kristensen og hustru havde i ægteskabet 3 sønner og 3 døtre, hvis navne er:

Jens Christian Jørgensen,	Struer.
Chr. Jørgensen,	Arnager, Bornholm.
Laust Jørgensen,	Skive.
Mariane Mogensen,	Struer
Ane Pedersen,	Struer
<u>Ane Dorthea Pedersen,</u>	Hjerm

Chresten Pedersen og Ane Dorthea havde i ægteskabet 2 sønner og 1 datter, hvis navne er:

<u>Jens Peder Pedersen,</u>	født 20. oktober 1871 i Struer - død 5. dec. 1944
Karl Ingemann Pedersen,	født 29. september 1872 i Hjerm - død i Fr.havn.
Jørgine Kathrine Pedersen,	født 18. maj 1877 i Hjerm - død i Skive.

Chresten Pedersen og Ane Dorthea er udgået fra små og fattige hjem. De giftede sig i en ung alder og fik fra Chrestens fødehjem 2 skæppe land mager hedejord, hvorpå de opførte et hus, som de gav det betegnende navn "Fredsbjerg". Nogle år senere fik de lidt mere jord, så de havde ialt  $3 \frac{1}{2}$  td. land. Herpå holdt de to køer. Chresten Pedersen drev i mange år

fiskeri, men det gav ikke stor fortjeneste. Han måtte ofte gå ud på arbejde, og han fortæller selv, at han ofte måtte af sted kl. 4 om morgenen og vendte først hjem kl. 11 om aftenen. For dette fik han 1 kr.-een krone - plus kosten i dagløn. Et år havde han arbejde ved anlægget af plantagen ved "Ausumgaard". Her arbejdede han fra 6 morgen til 8 aften for 2 kr. om dagen på egen kost.

Ved huset fik de anlagt en have på  $\frac{1}{2}$  td. land, som blev passet og drevet mønsterværdigt. 5 gange modtog de præmie fra Det kgl. danske Haveselskab for ypperlig havedyrkning, og fra frugtudstillinger både i Holstebro og København har de hentet præmier hjem.

1915 forlod de Fredsbjerg og købte den smukke villa, "Nygaardsminde" ved Hjerm station.

Det gamle ægtepar tog ivrigt del i Indre Missions virke i Hjerm sogn.

+

Sønnen Karl Ingemann blev skolelærer og fik embede i Ribberholt skole, Kvissel. Gift d. 8. januar 1899 med Chrisiane Sofie Jensen, f. 21. aug. 1876 i Hjortespring, Gladsax-Herlev kommune.

Jørgine Kathrine blev gift d. 5. november 1898 med smed L.P.Christiansen, Skive, som er født i Skjelby d. 26. februar 1877. Han var søn af slagter H.P.Christiansen, Skjelby.

Jens Peder lærte som ung skomagerhåndværket hos skomagermester Carl Fjeldsted i Holstebro, som gav ham svendebrev d. 1. maj 1890. Han drog derefter på valsen og arbejdede i Randers, Aarhus, Troldhede, Holstebro, Struer og København. Begyndte forretning i Vinderup st. d. 1. maj 1899. Blev samme år gift med enke Cathinka Vilhelmine Jørgensen, født Larsen, datter af smed i marinen, Vilhelm Larsen, København. Vielsen foregik d. 27. juli 1899 i Sahl kirke pr. Vinderup st. Ægteskabet blev senere opløst på grund af hustruens vedvarende sindssyge. Der var ingen børn i ægteskabet.

Den 12. marts 1916 indgik Jens Peder Pedersen, som lovligt for sig og

sine efterkommere havde erhvervet navnet Fredsbjerg efter sit bændoms-hjem, nyt ægteskab med Mette Marie Nielsen, født 5. april 1870 i Nørre Tranders ved Aalborg. Datter af husmand Niels Chr. Nielsen (Bislev) og hustru Jacobine Nielsen. Niels Chr. Nielsen var født 4. juni 1834 og Jacobine d. 7. april 1834. De var bosiddende på Sohngaardsholms mark i Nørre Tranders.

I ægteskabet med Mette Marie avledes en søn, som blev født d. 5. oktober 1914 i København og fik navnet Leo Valdemar Pedersen-Fredsbjerg.

(Denne stamtavle er udfærdiget af Jens Peder Pedersen-Fredsbjerg omkring 1930).

+

Jens Peder Pedersen-Fredsbjerg døde d. 5. december 1944 i København.

Mette Marie Pedersen-Fredsbjerg døde d. 4. december 1945 i København.

Leo Valdemar Pedersen-Fredsbjerg indgik d. 30. april 1939 ægteskab med

Karen Rigmor Marie Petersen, født d. 5. april 1916 i Faarevejle. Vielsen

foregik i Faarevejle kirke. Rigmor (kaldenavn) var datter af Niels Chr.

Petersen, født d. 22. maj 1885 i Korsør og Anna Petersen, født d. 20. aug.

i Hedehusene.

1891